

«Ten Paradijze geleiden U de engelen!»



GEDENKEN WIJ DANKBAAR EN VROOM
DE HEER

Medard, Leopold DERIEMAERKER

KOSTER - ORGELIST

Echtgenoot van Mevrouw

Marie REYNAERT

geboren te Nukerke, op 21 december 1906 en godvruchtig overleden te Sint-Lievens-Houtem, op 9 november 1976. Gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Vereerd met het gouden ereteken van Sint-Bavo om 45 jaar trouwe kosterdienst in de Sint-Michaëlkerk te Sint-Lievens-Houtem en het ereteken van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.

Oudstrijder van de oorlog 1940-45. Herinneringsmedaille Koning Albert. Lid van de Oudstrijdersbond en de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Om zijn gaven van eenvoud, rechtgeëardheid, toewijding en levensvreugde en om nog vele andere, was «onze koster» een geëerd en graaggezien man, een vriend van allen.

Hij was waarlijk een in-goede mens die onuitwisbare sporen nalaat in het hart van al wie hem heeft gekend. Hij had zijn vrouw en kinderen nodig om zich aan hen geheel te wijden, hij had mensen nodig om goed te kunnen zijn en plezier te doen, hij had de kerk, - «zijn» kerk - nodig om met hart en ziel te leven, hij had God nodig om Hem te eren en te dienen.

Beste Koster, nu God U roept, kunt gij naar Hem toegaan met harten handen boordevol, en Hem aanbieden een schoon en rijk leven in dienst van de Heer en

van de Kerk, waardoor gij onze parochie en onze kerk schoner en beter hebt gemaakt. Gij kunt Hem aanbieden uw levensmoed om een schoon en groot gezin op te voeden. Gij kunt Hem aanbieden uw eenvoudig en groot Geloof. Dat gij het ernstig meende met God, zagen wij toen gij ernstig ziek werd en verlangde naar de Heer, om U te sterken in deze harde beproeving.

Beste Echtgenote, wij waren zo gelukkig samen. Mijn heengaan valt U hard om dragen. Dank U voor alles. Zoek sterkte en troost in uw gelovig gebed.

Mijn Kinderen en Kleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon, zorg ervoor dat gij altijd samen gelukkig zijt, zoals moeder en ik het geweest zijn. Dank u voor uw liefde en al uw zorgen. In ons gebed voor mekaar blijven wij verenigd. Beste Familie en Vrienden, vaarwel en bid voor mij.

God neme zijn schone ziel op in Zijn heerlijkheid.

Mevrouw Medard DERIEMAERKER, geboren Marie REYNAERT,

Heer en Mevrouw Roger BLOEM-DERIEMAERKER en kinderen,

Heer en Mevrouw Luc DU CHAU-DERIEMAERKER en kinderen,

Heer en Mevrouw Jozef LIEVENS-DERIEMAERKER en kinderen.

Heer en Mevrouw Willy STEVENS-DERIEMAERKER en kinderen,

Heer en Mevrouw Johan DERIEMAERKER-WEYTENS en kinderen,

De families DERIEMAERKER, REYNAERT, RADIS en DE BOEVERE,

gevoelig voor de blijken van deelneming in hun rouw, danken U oprecht.

.....
Begravenisondern. Marc Lamiroy, Sint-Lievens-Houtem



GIJ ZIJT ONZE HOOP!